

Haamstede Pelgrimskerk 20 okt. 2024

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: psalm 146: 1 en 4

Stil gebed, aanvangswoorden en groet

Zingen: psalm 146: 3

Blind, doof, stom, verlamd zijn!

Kyriëgebed

Glorialied op melodie van Lied 968

1. Wie stom is gaat weer spreken,
wie blind is ziet weer licht;
wie bijna is bezweken
wordt krachtig opgericht.
Wie doof is kan weer horen,
wie lam is wandelt weer;
wie vrijwel was verloren
bespeurt een ommekeer.

Gebed bij de opening van de bijbel

Wij lezen : Marcus 2: 1-12

Zingen: Het lied van de verlamde mens (mel. Psalm 134)

1. Hier lig ik, Jezus, zonder kracht,
vier vrienden hebben mij gebracht;
ik heb geen been om op te staan,
geen voet om naar U toe te gaan.
2. De mensen gingen niet opzij,
Heer, kennen zij geen medelij ?
Juist zij die heel dicht bij U zijn,
verzwaren mijn verborgen pijn.
3. God dank ! Er is een weg omhoog,
en hoe ik toen voor aller oog:
van boven naar beneden kwam,
gelijk een vogel, vleugellam.
4. Ik kan niet staan, ik kan niet gaan,
Heer, zie mij in uw liefde aan;
ik kan niet verder zonder U,
genees mij, Heer, en redt mij nu !

Overdenking: ***“de verlamming doorbroken!”***

Zingen: Lied 534: 1, 2, 4 (Hij die de blinden weer liet zien)

Dankgebed/voorbeden/stil gebed/Onze Vader

Collecte

Zingen: Lied 871: 1, 3, 4

Z e g e n

Als “amen” zingen wij Lied 415: 3

Orgelspel