

Orde van dienst zondag 27 oktober 2024

Voorganger : ds. Harry Smit
Organist : Rein van der Kluit
Lector: : Han van Dijke

Thema: "RELIGIE EN GEWELD"

- Orgelspel voor de dienst

- Begroeting en mededelingen

Ieder gaat (zo mogelijk) staan

- Zingen: Psalm 92 vers 1, 2 en 3

- Stil Gebed

- Aanvangswoord en Groet

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

*V: Die trouw is en het werk van Zijn
handen niet loslaat*

A: die liefde is en vrede brengt.

V: De Heer is met u allen

A: Zijn vrede is met u

Ieder gaat weer zitten

- "Je hart voeden met Vrede" (tekst van Phil Bosmans)

*Vrede wordt mogelijk,
waar mensen in vrede leven met zichzelf.
Vrede woont in te'vrede'nheid !
Vrede begint, waar hebzucht, haat en begeerte verdwijnen.
Je hart voeden met vrede.
Ademhalen op de getijden van het leven.
Één worden met alles wat leeft en sterft.
Alle kleine en grote oorlogen van elke dag beëindigen.
Alle geweld in je binnenste doden en plaats maken voor verzoening.
Je hart voeden met vrede.
Dat is een diepe, bewonderende eerbied opbrengen
voor alles wat kwetsbaar is, broos en zwak.
Alle ontlukende leven met tedere zorg omringen en beschermen
en ...
stil worden
om wat mooi is en gelukkig maakt.*

- Zingen: Lied 214 vers 1, 2, 3 en 4

- Gebed

- Inleiding op de lezingen

- **Schriftlezing:** Prediker 8 vers 9 – 14 (vertaling NBV21)

⁹ Dit alles heb ik vastgesteld gedurende de tijd dat ik aandachtig keek naar alles wat gebeurt onder de zon, en zag dat een mens zijn macht misbruikt om een ander kwaad te doen.

¹⁰ Ik heb ook gezien hoe zondaars naar het graf werden gedragen. Op de heilige plaats werden ze in het graf gelegd en ze verlieten onder eerbetoon het leven. Maar de rechtvaardigen werden vergeten in de stad. Ook dat is enkel leegte. ¹¹ Omdat een slechte daad niet snel bestraft wordt, is een mensenhart maar al te snel tot het kwaad geneigd. ¹² Een zondaar kan wel honderdmaal kwaad doen en toch vele jaren leven. Natuurlijk weet ook ik: het zal een mens die ontzag voor God heeft goed vergaan – want hij heeft toch ontzag voor God? ¹³ Een zondaar daarentegen zal het slecht vergaan: de schaduw van zijn levensdagen zal niet lengen – want hij heeft toch geen ontzag voor God? ¹⁴ Maar is het hier op aarde niet een grote leegte dat rechtvaardigen ten deel valt wat zondaars verdienen, en zondaars wat rechtvaardigen verdienen? Ook dat - zeg ik – is leegte.

- **Zingen:** Lied 942 vers 1, 2 en 3

- **Schriftlezing:** Genesis 4 vers 1 – 16 (eigen vertaling)

1 De mens nu had gemeenschap met Chawah, zijn vrouw,
zij werd zwanger en baarde Kajin.

Ze zei:

- Kaniti -

"Voortgebracht heb ik
een man, met de Eeuwige!"

2 Wederom baarde ze, zijn broeder, Abel.

Abel werd herder van kleinvee, Kajin werd een dienaar van de akker.

3 En het geschiedde, na verloop van dagen,

dat Kajin van de vrucht van de akker een gave bracht aan de Eeuwige.

4 En Abel, ook hij, bracht van de eerstgeborenen van zijn schapen, van hun vet
De Eeuwige wendde zich naar Abel en zijn gave,

5 naar Kajin en zijn gave wendde hij zich niet.

Toen werd Kajin zeer toornig en zijn aangezicht viel.

6 De Eeuwige zei tot Kajin:

Waarom ben je toornig? Waarom is je aangezicht gevallen?

7 Is het niet zó:

Als je goed doet, hef het op.

Maar als je niet goed doet,

lig je aan de deur van de zonde...

Naar jou zijn verlangen

maar jij kunt over hem heersen.

8 En Kajin sprak tot Abel, zijn broeder,

En het geschiedde, toen ze op het veld waren,

dat Kajin opstond tegen Abel, zijn broeder, en hem doodde.

9 De Eeuwige zei tot Kajin:

"Waar is Abel, je broeder?"

Hij zei:

"Ik weet 't niet. Ben ik de hoeder van mijn broeder?"

10 Hij zei:

"Wat heb je gedaan!

De stem van het bloed van je broeder schreeuwt tot mij vanuit de akker.

11 En nu,

vervloekt ben je vanuit de akker

die zijn mond opensperde om het bloed van je broeder te ontvangen uit je hand.

12 Wanneer je de akker bedienen wilt,

zal die je voortaan zijn vermogen niet meer geven.
Zwalkend en zwervend zul je zijn op aarde".

- 13 Kajin zei tot de Eeuwige:
"Te groot om te dragen is mijn schuld.
- 14 Zie, Gij verdrijft mij heden van het aangezicht van de akker,
en voor Uw aangezicht moet ik mij verbergen.
Ik zal zwalkend en zwervend zijn op aarde.
Het zal zo zijn,
ieder die mij aantreft, zal mij doden!"
- 15 En de Eeuwige zei tot hem:
"Welnu dan,
ieder die Kajin doodt, zal zeventvoudig gewroken worden".
En de Eeuwige stelde aan Kajin een teken,
dat hem niet zou neerslaan, wie hem maar aantrof.
- 16 En Kajin ging heen, weg van het aangezicht van de Eeuwige,
en hij vestigde zich in het land Nod (Zwerfplek) ten oosten van Eden.

- **Zingen: Lied 133** uit de bundel: Zingenderwijs (Mel. Lied 601: 'Licht dat ons aanstoot in de morgen')

1. Uit nacht en ontij zijn getogen

De mensen met verlies en pijn
Die onder het geweld gebogen
De eeuwen door vernederd zijn
Van verre komen zijn gelopen
Geschonden levens door de haat
Die niet in staat zijn te geloven
In 't gloren van de dageraad

2. Ten prooi aan wanhoop, angst en zorgen

Diept Gij ons op uit duisternis
Verhaalt ons van een nieuwe morgen
Die het begin van leven is
De mensenzoon rijst uit het duister
En zaait zijn licht in ons bestaan
Dat Hij verspreidt in volle luister
Hij deed ons uit de dood opstaan

3. Gij zijt de zon van God gegeven

En brengt de schepping aan het licht
Aarde ontluikt, teken van leven
Heeft vrede wereldwijd gesticht
Steek Gij ons aan, licht van genade
En ga ons op in deze tijd
Dan staan wij op, tot U herschapen
Om dragers van Uw licht te zijn

- **Overdenking**

- **Meditatieve muziek**

- **Zingen:** 'Lied tegen de Derde Wereldoorlog' (tekst: Huub Oosterhuis, melodie: Lied 708, Wilhelmus)

1. Wij die met eigen ogen
de aarde zien verscheurd
maar blind en onmeedogend
ontkennen wat gebeurt:
dat oorlog is geboden
en vrede niet mag zijn,
dat mensen mensen doden
dat wij die mensen zijn.

2. Wij die nog mogen leven
van hoop en vrees vervuld,
aan machten prijsgegeven
aan meer dan eigen schuld,
wij die god weet hoe verder
tot hiertoe zijn gespaard,
dat wij toch nooit erkennen
het recht van vuur en zwaard.

3. Dat wij toch niet vergeten
waartoe wij zijn gemaakt,
dat diep in ons geweten
opnieuw het licht ontwaakt,
dat in ons wordt herschapen
de geest die overleeft,
dat onze lieve aarde
nog kans op redding heeft.

- **Gebeden**

Dankgebed
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

- **Collecte**

- **Zingen:** Lied 1008 vers 1, 2 en 3

- **Wegzending en Zegen** (met 3x gezongen 'Amen')

- **Muziek**