

Orde van Dienst Noordwelle 3 november 2024

Welkom Ouderling van Dienst

Openingslied NLB 100: 1, 2 en 3 Juich Gode toe, bazuin en zing

1

Juich Gode toe, bazuin en zing.
Treed nader tot gij Hem omringt,
gij aarde alom, zijn rijksdomein,
zult voor de Heer dienstvaardig zijn.

2

Roep uit met blijdschap: 'God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.'

3

Treed statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Hef hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.

Groet, bemoediging en gebed van toenadering

groet

- v. De vrede van de Heer is met u.
- g. ZIJN VREDE OOK MET U

bemoediging

- v. Onze hulp is in de Naam van de Heer
- g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
- v. Die trouw is tot in eeuwigheid
- g. EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

gebed van toenadering

- v. O God, keer u om naar ons toe
- g. EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL
- v. Laat ons, o Heer, uw liefde zien
- g. EN GEEF ONS UW HEIL
- v. O Heer, hoor ons gebed
- g. EN LAAT ONS GEROEP TOT U KOMEN

NLB 100:4

Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Inleiding

NLB 210: 1, 2 en 3 God van hemel, zee en aarde

1

God van hemel, zee en aarde
Vader, Zoon en heil'ge Geest,
die ons deze nacht bewaarde,
onze wachter zijt geweest,
houd ons onder uw gezag,
ook in deze nieuwe dag.

210:2

Neem mijn dank aan, deze morgen,
dat Gij alle dagen weer
al mijn angsten, al mijn zorgen
met mij delen wilt, o Heer.
Nooit ben ik geheel alleen:
Gij zijt altijd om mij heen.

210:3

Laat mij als een trouwe dienaar
door uw grote wijngaard gaan,
waar de liefde wordt beleden
en de waarheid wordt gedaan,
waar het recht bloeit als een roos
van uw liefde, eindeloos.

Gebed waarin wij God vragen om zijn ontferming.

Mattheus 22: 37-40: de vraag van een wetgeleerde

³⁶‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ ³⁷Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. ³⁸Dat is het grootste en eerste gebod. ³⁹Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. ⁴⁰Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’

NLB 315: 1 en 3 Heb dank o God van alle leven

1

Heb dank, o God van alle leven,
 die zijt alleen Uzelf bekend,
 dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
 uw licht en liefde ons toegewend.
 Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
 nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
 en wat voor wijzen bleef verborgen
 werd kinderen geopenbaard.

3

Gemeente, aan wier aardse handen
 dit hemels woord is toevertrouwd,
 o draag het voort naar alle landen,
 vermenigvuldigd duizendvoud.
 Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen
 op mensengunst of -heerlijkheid?
 't Verwaait als gras en weidebloemen. –
 Gods woord bestaat in eeuwigheid!

Woorddienst

Gebed bij de opening van de Schriften

Eerste schriftlezing: Genesis 41:39-52

³⁹Toen richtte hij zich weer tot Jozef: ‘Aangezien God u dit allemaal bekend heeft gemaakt, is er vast niemand die zo verstandig en wijs is als u. ⁴⁰U vertrouw ik het bestuur van mijn paleis toe, en heel mijn volk zal doen wat u beveelt. Alleen door de troon zal ik boven u staan.’ ⁴¹Hij vervolgde: ‘Hierbij stel ik u aan over heel Egypte,’ ⁴²en hij deed zijn zegelring af, schoof die aan Jozefs vinger, gaf hem kleren van fijn linnen en hing hem een gouden keten om de hals. ⁴³Hij liet hem rondrijden in de op een na mooiste wagen die hij bezat, en voor Jozef uit gingen dienaren die riepen: ‘Eerbied!’ Zo stelde hij Jozef aan over heel Egypte. ⁴⁴‘Ik ben de farao,’ zei hij, ‘maar zonder uw toestemming zal niemand in heel Egypte ook maar één stap verzetten.’ ⁴⁵Hij gaf Jozef de naam Safenat-Paneach, en hij gaf hem Asnat tot vrouw; zij was een dochter van Potifera, een priester in Heliopolis. Jozef reisde heel Egypte door. ⁴⁶Dertig jaar oud was hij

toen hij in dienst kwam bij de farao, de koning van Egypte. Jozef verliet het koninklijk paleis om het hele land te doorkruisen.

⁴⁷In de zeven jaren van overvloed kon er in het land volop worden geoogst. ⁴⁸Al het voedsel dat Egypte in die zeven jaar voortbracht, werd verzameld en in de steden opgeslagen; in elke stad sloeg men de opbrengst van de omliggende akkers op. ⁴⁹Het graan dat Jozef bijeenbracht, was als het zand bij de zee: het was zo veel dat men maar ophield de voorraad te tellen, want er was geen tellen meer aan.

⁵⁰Nog voordat de periode van hongersnood aanbrak, kreeg Jozef twee zonen bij Asnat, de dochter van Potifera, de priester uit Heliopolis. ⁵¹Zijn eerstgeborene noemde hij Manasse, omdat God hem al zijn ellende en het gemis van zijn familie had doen vergeten. ⁵²Het tweede kind noemde hij Efraïm, ‘want,’ zei hij, ‘God heeft mij vruchtbaar gemaakt in dit land, waar ik zoveel te verduren heb gehad.’

NLB 716: 1, 2 en 3 Zaaïen maaiën oogsten

1

Zaaïen, maaiën, oogsten.
Dank de Allerhoogste
voor zijn zorg om ons bestaan.
Hij biedt ons dit alles aan.

2

Zaaïen, maaiën, oogsten.
Dank de Allerhoogste
voor de zegen die Hij geeft,
zodat elk het leven heeft.

Tweede Lezing: Mattheus 6:25-34

²⁵Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? ²⁶Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaïen niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? ²⁷Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen? ²⁸En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. ²⁹Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. ³⁰Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden,

kleingelovigen? ³¹Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? of: Wat zullen we drinken? of: Waarmee zullen we ons kleden? – ³²dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. ³³Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. ³⁴Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

NLB 716:3

3

Zaaien, maaien, oogsten.
Dank de Allerhoogste
door te delen met elkaar
wat Hij aanbiedt, ieder jaar.

Uitleg en verkondiging

NLB 978 Aan U behoort, o Heer der heren

1

Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

2

Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

3

Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

4

Laat dan mijn hart U toebehoren
 en laat mij door de wereld gaan
 met open ogen, open oren
 om al uw tekens te verstaan.
 Dan is het aardse leven goed,
 omdat de hemel mij begroet.

Dienst van gaven en gebed

Dank- en voorbeden

Stil gebed – Onze Vader later tijdens de viering van het avondmaal.

Inzameling van de gaven

BEDIENING HEILIG AVONDMAAL

Onderwijzing bij het avondmaal

Geloofsbelijdenis:

Samen belijden wij zingend ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis: (staande)

NLB 340b: Ik geloof in God de Vader

Ik geloof in God de Vader,
 de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
 En in Jezus Christus,
 zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
 die ontvangen is van de Heilige Geest,
 geboren uit de maagd Maria;
 die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
 is gekruisigd, gestorven en begraven,
 neergedaald ter helle;
 ten derde dage wederom opgestaan van de doden;
 opgevaren naar de hemel,
 zittende aan de rechterhand Gods,
 des almachtigen Vaders;
 vanwaar Hij komen zal om te oordelen
 de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest.

Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk,
 de gemeenschap der heiligen;
 vergeving der zonden;
 de opstanding des vleses;

en een eeuwig leven.
Amen.

Gebed en gezamenlijk onze Vader...

Nodigend woord

De gemeenschap van brood

Het brood wordt uitgedeeld en even vastgehouden tot iedereen het heeft ontvangen. We eten tegelijk na de woorden:

Het lichaam van Christus, liefde van God voor ons!

[Orgelspel]

Gemeenschap van de wijn/druivensap

De wijn wordt uitgedeeld en even vastgehouden tot iedereen het heeft ontvangen. We drinken tegelijk na de woorden:

Het bloed van Christus, liefde van God voor ons!

[Orgelspel]

NLB 981: 1, 3 en 4 Zolang er mensen zijn op aarde

1

Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.

3

Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

4

Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,

zijn lichaam is het levend brood.

De tafel wordt tijdens het zingen besloten met het afdekken van brood, druivensap en wijn.

Gebed na de maaltijd

Slotlied NLB 1014: 1, 2 en 5

1

Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.

2

Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.

5

Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.

Zegen

Amen (*Gezongen*)