



SCHOUWEN AAN ZEE
Protestantse gemeente



Kerk in Burgh

Orde van Dienst voor zondag 3 mei 2026

Kleur: **Rood, kleur van inkeer en ingetogenheid**

Voorganger: ds. Jitse Scheffer
Organist: Willie den Hollander



Om Licht ...

Stilte - orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

Het aansteken van de tafelkaarsen

- gemeente gaat staan -

Lied 276: 1 en 2

Bemoediging en drempelgebed

- v. De Eeuwige is onze helper
- g. Bij hem vinden wij kracht en troost
- v. De Eeuwige die bron is van al wat is
- g. Van hemel en aarde en zee en al wat leeft
- v. Eindeloos is zijn trouw, Hij laat ons niet los

- v. Dat zijn genade met u zal zijn,
Dat Hij zijn liefdevolle gelaat u toewendt
Dat de Vrede van God, de liefde van Christus
en het geloof van de Geest met u mag zijn.
- g. Liefde, vrede en geloof leidt ons op ons pad. Amen.

- gemeente gaat zitten -

Lied 84: 1 en 2

Kyriëgebed, telkens besloten met:

v., zo bidden wij U samen zingend: 367b

Heer, on-ze Heer, ont-ferm u o-ver ons.

Glorialied (*staande*): 305

Jan van Hee en Marianne Sprey stellen zichzelf voor als ouderlingen

Lied: Handen heb je om te geven

1. Han - den heb je om te ge - ven
van je ei - gen o - ver - vloed,
en een hart om te ver - ge - ven,
wat een an - der jou mis - doet.

refrein:
O - pen je o - ren om te ho - ren,
o - pen je hart voor ie - der - een.

Ogen heb je om te zoeken
naar wat mensen nog ontbreekt
en een hart om uit te zeggen
wat een ander moed inspreekt

Schouders heb je om te dragen
zorg en pijn van alleman
en een hart om te aanvaarden
wat een ander beter kan

refrein

Voeten heb je om te lopen
naar de mens die eenzaam is
en een hart om waar te maken
dat geen mens een eiland is.

Oren heb je om te horen
naar de mens die vrede is
en een hart om te geloven
in zijn God die liefde is.

Gebedsgroet

v. De Heer zal bij u zijn
g. De Heer zal u bewaren

Zondagsgebed

Evangelielezing: **Johannes 20: 19 - 31**

Lied 632: 1

Overweging

- *Orgelspel*

Afscheid en bevestiging van ambtsdragers

Dirk van Harten - voorzitter Kerkteam West :

woorden van afscheid voor Petra van der Lee - wijkouderling
voor Liesbeth Landman - ouderling V&T

Bevestiging van Jan van Hee en Marianne Sprey tot wijkouderling

Wisselspraak met de gemeente

- v. Christus is als één lichaam dat vele leden heeft
- g. Toch is het één lichaam, ook al bestaat het uit verschillende delen.
- v. Daarom kan de voet niet zeggen:
- g. Ik behoor niet tot het lichaam.
- v. Daarom kan het oor niet zeggen:
- g. Ik ben geen lid van het lichaam.
- v. Het oog kan niet zeggen tot de hand:
- g. Ik heb je niet nodig.
- v. Evenmin kan het hoofd tegen de voet zeggen:
- g. Ik heb je niet nodig.
- v. Als één lid van het lichaam lijdt
- g. lijden alle leden mee
- v. Als één lid van het lichaam geprezen wordt
- g. delen alle anderen in het geluk.
- v. Wij allen zijn het lichaam van Christus
- g. Elk van ons is er deel van.

Belofte

Jan en Marianne,
van Gods gemeente, in bijzonder de PG Schouwen aan Zee,
is de vraag naar jullie uitgegaan om het ambt te willen vervullen als
pastorale ouderling voor de 'Kerk in Burgh' en de Pelgrimskerk.
We zijn blij dat jullie deze vraag positief beantwoord hebben.

Mag ik jullie vragen te gaan staan en antwoord te geven
op de volgende vragen:

- willen jullie je laten leiden door het woord van God
met Jezus als inspiratiebron?
- willen jullie jullie ambt trouw vervullen met kracht en vreugde
die in je is, met liefde voor de gemeente en voor alle mensen
die God op jullie weg brengt?
- beloven jullie voorgoed geheim te houden
wat je in vertrouwen wordt gezegd of ter ore komt?

Antwoord: Ja, dat beloven wij.

Zegen

Vraag aan de gemeente - *gemeente gaat staan*

Wilt u beloven, Jan en Marianne te dragen in hun werk
met uw liefde en geloof,
hen te gedenken in uw voorbeden,
met hen mee te werken in de dienst aan kerk en samenleving?

Wat is daarop uw antwoord?

g. Ja van harte.

Lied: Maak heel ons leven tot een lied - mel. lied 870
voor Jan en Marianne, voor ons allen

Maak heel ons leven tot een lied
ook als de dag verstilt
Maak wie ik ben getuige van
uw wezen en uw wil

In wie ik ben, in wat ik doe
in al mijn gaan en staan
klinkt zo de lof aan U, mijn God
en wordt uw wil gedaan.

Vul mij daarom met diepe dank
tot heel mijn leven zingt
van U en van uw liefde voor
wie klein is en gering

Nooit zal mijn leven, dag en nacht
dan zonder zegen zijn.
Bij elke voetstap die ik zet
bent u zelf het refrein

gemeente gaat zitten

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Onze Vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede,
een wereld met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid, en brood
gerechtigheid is, en genade –

waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.

Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.

Van U is de toekomst
kome wat komt.

Huub Oosterhuis

Collectes voor Diaconie (Noodhulp Myanmar) en Kerk*

Slotlied (*staande*): **912**: 1, 3 en 6

Zending en zegen

v.

g. Amen, Amen, Amen.

Orgelspel

Na afloop is er koffie of thee

**Sinds het leger in 2021 de macht overnam, is het geweld Zeer toegenomen. Meer dan 2 miljoen mensen zijn de grens over gelucht naar Thailand. Daar bieden mobiele klinieken noodhulp aan mensen onderweg.*



Scan de code met de camera van uw smartphone; uw gift wordt gelijk verdeeld over diaconie en kerk

Volgende diensten:

10 mei géén ochtenddienst 14.30: Preek van de leek. Hugo de Jonge, Haamstede

14 mei: Hemelvaartsdag in Corneliuskerk, Noordwelle; ds. M. Bouvé.

17 mei: ds. R-J. ten Have, Burgh

□

